



Mededelingenblad

Oudheidkamer

Tiel en Omstreken

Redactie: Frits Kat
Koos Gelens
Annemarie Daalderop
Tonnie Gresnigt
Redactieadres: Nieuwe Tielseweg 20-23
4001 JW Tiel
Tel. 0344-620220
Uitgave: Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
<http://www.Oudheidkamer-tiel.nl>
e-mailadres: secretaris@Oudheidkamer-tiel.nl
Datum: november 2009

Programma Oudheidkamer 2009-2010

Thema: Turkije

Tweede deel programma

Betuwse Maaltijd

Op **vrijdag 20 november** bent u van harte welkom bij onze altijd gezellige Betuwse Maaltijd, die ook dit jaar weer in Grand Café & Restaurant "De Oude Stadsmuur", Plein 40-42 in Tiel, zal plaatsvinden. Deze keer staat erwtensoepp op het menu met daarbij natuurlijk roggebrood met katenspek en andere bijgerechten.

En een ijsverrassing toe.

De Betuwse maaltijd begint tussen 18.00 en 19.00 uur zodat we om 19.15 uur aan tafel kunnen gaan.

De kosten bedragen € 15,00 per persoon voor leden en € 20,00 voor introducés. Een welkomstdrankje wordt u aangeboden namens het bestuur van de Oudheidkamer. Daarna rekent u extra drankjes af door middel van muntjes, die u bij binnenkomst kunt kopen voor € 1,50 per stuk.

Bier, fris of een borreltje: 1 munt; wijn: 2 munten.

Wij rekenen op een grote opkomst!

Wilt u zich zo spoedig mogelijk opgeven. Dat kan online via de website <http://www.oudheidkamer-tiel.nl> of door bijgaande inschrijfstrook. S.v.p. aangeven met hoeveel personen u komt en welk bedrag u hebt overgemaakt.



Nog nauwelijks bekomen van de erwtensoeppmaaltijd bent u op **maandag 23 november** welkom bij de presentatie van het **Biografisch Woordenboek Tiel, deel 5**.

Het boek zal worden aangeboden aan de nieuwe directeur van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR), Ella Kok-Majewska. Tijdens deze avond op de Drumptse Hof zullen twee leden van de Historische Werkgroep Tiel (HWT) een korte lezing verzorgen over hun lemma. Koos Gelens zal iets vertellen over de Tielse Zouaaf, Lambertus van Haaf en Wil Lases zal nog verder in de tijd teruggaan door een verhaal te houden over de

stichteress en beschermvrouwe van het klooster Mariënschoot te Zennewijnen, vrouwe Mechtelt van Smitshuizen.

Voor leden van de V.O.T. is het boek diezelfde avond te koop voor € 12,50 . Op vertoon van de VOT-ledenpas is BWT-5 voor dezelfde prijs tot 1 januari te koop bij het RAR.

Op **dinsdag 8 december** zal **drs. Peter Schipper** een lezing verzorgen over een Franse en een Turkse Sint. Zowel Sint Maarten als Sint Nicolaas zijn populaire heiligen. Het feest van Sint Maarten markeert de overgang van de herfst naar de winter. Het is slachttijd. "Met Sint Martijn slacht de arme zijn zwijn" is een bekend gezegde. Het beeld van de heilige, die gezeten op zijn paard zijn mantel deelt met een kleumende bedelaar, is bekend. Maar wie was Martinus eigenlijk? Waar kwam hij vandaan? Om welke daden is hij heilig verklaard en hoe wordt zijn feest bij ons in de streek gevierd? Voor een deel van de antwoorden wordt de luisteraar meegenomen op een reis die Peter samen met zijn echtgenote in 2007 maakte in Frankrijk "op het spoor van Sint Maarten."

De roots van de heilige Nicolaas liggen in het huidige Turkije, namelijk in Myra, waar hij bisschop was.

Nicolaas werd er ook begraven maar in zijn graf is slechts een lege tombe. In 1087 brachten Italiaanse zeelui het gebeente van Nicolaas over naar Bari, waar het nog steeds ligt in een indrukwekkende kerk.

In Nederland kreeg het feest van Sint Nicolaas unieke trekken. Tijdens de lezing worden tradities zoals het schoenzetten, Zwarte Piet en de stoomboot ontrafeld. Het blijft niet bij kijken en luisteren. Ook culinair komt u aan uw trekken want er zullen allerlei typische lekkernijen zoals borstplaat, pepernoten en marsepein geproefd kunnen worden.

Op **zondag 10 januari** bent u van harte welkom op de **nieuwjaarsreceptie** in de Drumptse Hof.

Vanaf **14.00** uur bent u in de gelegenheid elkaar een uitstekend 2010 toe te wensen onder het genot van een drankje en wat Turkse versnaperingen. Tevens zullen er een paar korte optredens zijn van Turkse jongeren die o.l.v. hun leraar, muziek gespeeld op de sas, ten gehore zullen brengen.

Op **dinsdag 19 januari** zal **dr. Emile Smit** een power-pointpresentatie verzorgen over de **stadsuitbreiding van Tiel na de oorlog**.

Het is volkomen terecht dat het gangbare beeld van Tiel in 1945 er een is van een stad in puin. Logischerwijs was de aandacht van gemeente en bewoners gericht op de wederopbouw. Maar spoedig zou een ander bouwprobleem volgen. De bevolking groeide explosief. Van 15.000 in 1950 via 25.000 in 1976 naar 40.000 in 2001. En de woningbehoefte steeg nog sterker, want de gezinnen werden juist kleiner. Die beide oorzaken gaven aanleiding tot een enorme uitbreiding van de stad.

Niet langer was daarbij – zoals voor de oorlog – het particulier initiatief maatgevend. Van gemeentewege en aangestuurd door de rijksoverheid kwamen er concrete uitbreidingsplannen. Te beginnen in de Lok en voorlopig eindigend in Passewaaij. Uiteraard kan niet alles in de lezing aan de orde komen. Gelardeerd met veel foto's en ansichten wordt met name het eerste deel van de uitbreiding onder de loep genomen.

Wat deed de gemeente? Wat de woningbouwstichtingen? En hoe fraai of hoe lelijk werd de nieuwe middelgrote stad Tiel? Aan u het oordeel!

Inschrijfstrook Betuwse Maaltijd

Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 16 november 2009 insturen aan:

Mw A. Daalderop, Nieuwe Tielseweg 20-23, 4001 JW Tiel, of online via onze website: <http://www.oudheidkamer-tiel.nl>

Ondergetekende,

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Telefoon:

Handtekening:

geeft zich op voor de Betuwse Maaltijd op vrijdag 20 november 2009, met ... personen, (waarvan ... introducés).

De kosten bedragen € 15,00 per persoon voor leden en € 20,00 voor introducés.

Het totaalbedrag van euro is overgemaakt op rekening 424 00 23 ten name van Oudheidkamer Tiel,

De Wingerd 4, 4003 EP Tiel.